

Santpoort-Velsbroek, januari 2020

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. De boodschap in de strip van Pieter Geenen is kraakhelder: ‘Gods liefde is gratis, maar de kerk kost geld.

### Samen kerk zijn

‘Kerk zijn we samen’. Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2020 van de Protestantse gemeente in Santpoort en Velsbroek. Op allerlei manieren geven wij dit thema in onze kerk handen en voeten. Door samen te geloven, te delen, door om te zien naar elkaar en samen te zoeken naar God. En actueel is het zoeken naar wegen om samen kerk te zijn in Santpoort en Velsbroek.

Hoe zou onze gemeente er over vijf jaar uit zien? Niemand weet het. Als wijkgemeenten zijn we in gesprek met elkaar, om samen onze toekomst uit te stippelen. Een proces van verkennen en keuzes maken, om uiteindelijk samen te kunnen optrekken. Want we weten dat we samen meer kunnen betekenen voor elkaar en voor ons dorp, dan alleen.

Kerk zijn kost geld. Lees de strip er maar op na. Mogen we weer op een bijdrage van u als trouwe gever rekenen? Op het bijgaande formulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen en op welke wijze. Bij dezen alvast onze hartelijke dank!

*De kerk is (er) niet voor niets. Alleen dankzij uw bijdrage kunnen we samen kerk zijn!*

Met vriendelijke groet,



Gilda Polderman  
Predikant  
Dorpskerk



Martine Roomer  
Vz. Wijkkerkenraad  
Santpoort



Heili Heinink  
Vz. Wijkkerkenraad  
Velsbroek



Marianne  
Vonkeman  
Predikante  
Kruispunt

*PS. Als u kiest voor automatische incasso, neemt u ons veel werk uit handen.*